

NY BOK

Om havets män och fiskets vedermödor

Mer än 400 000 svenskar har fiske som sin dominerande fritidssysselsättning. Sportfisket är en folkrörelse och fisketurismen omsätter miljarder. Drygt tusen personer har fisket som sitt yrke. De som fiskar är oftast män. Varför? Varför tycker män så mycket om att fiska?

MED DENNA FRÅGA malandes i sitt huvud började Torben Brattström sin skrivarresa för fyra år sedan. Det blev en lång resa som ledde till hans egen berättelse om sin relation med havet, båtar, män och fiske.

BOKEN SKILDRAR SPÄNNANDE möten mellan havets män och fiskets vedermödor. Den berättar om glädje, sorg, slit och drömmen om den stora fångsten som är drivkraften bakom alla fiskares ansträngningar i en farlig och utsatt arbetsmiljö.

EN TIDIG PASSION för havet har präglat Torben liv. Redan innan han var simkunnig utforskade han det som fanns under vattenytan. Under somrarna i Lerhamn provande han sjöfarande, först på en hemmabygd flotte och senare med egen jolle.

SOM SEXTONÅRING GICK han till sjöss som befälselev i Svenska Handelsflottan och fick ett tufft bemötande i sin första båt. Med nästa båt, M/S Stureholm, korsades Atlanten och det blev sex lyckliga månader ombord.

TORBEN UTBILDADE SIG så småningom till lärare men längtan till havet och drömmen om att fiska och vara på sjön drog honom från skolsalen. Trettio år fyllda började han som däcksmän på trälaren Vågspel från Göteborg. Sedan blev det makrillfiske på Skagerak, sillfiske på Skälderviken och kräftfiske med egen båt på Marstrandssfjorden.



Torben Brattström på sin releasefest i Lerhamn. Foto: Kristina Källén



Boken gavs ut i april på Ord&visor förlag och finns att köpa i bokhandeln och på nätet.

TIDIGT BESTÄMDE HAN sig för att försöka förstå livet på botten där de trålade och gick i början av 1980-talet en kurs i marinbiologi vid Göteborgs Universitet. Han blev sedan en av de pionjärer som introducerade det idag så livaktiga burfisket efter havskräfta i Bohuslän.

” Min nyvunna kunskap fick mig tidigt att reflektera över vår botten-trålning och dess effekter. ”

TORBEN BERÄTTAR MÅLANDE om fiskare han mött, deras syn på fiskandet, och om konflikter och rävspel fiskare emellan. Man får följa hans många försök att fiska havskräfta med burar innan han lyckas, och den gång han fick chansen att som enda båt i hela Bohuslän, i dåligt väder, landa en storfångst.

FÖR SNART TRETTIO år sedan flyttade Torben med sin familj till Lerhamn. Livet som yrkesfiskare lämnade han, men fiske och båtar har fortsatt vid sidan om arbetet som lärare. Tillsammans med vänner startade han föreningen Kullens Skutseglare som med skolfartyget T/S Valkyrien, med hemmahamn i Höganäs, arrangerar skoleglingar, lägerseglingar och charterseglingar. Idag har han, tillsammans med sin fru, en stor och modern segelbåt som är rustad för framtida äventyr på havet.

Anne Avén